



Prijs : In België : 6 Frs — In Nederland : 35 Cts

ZESDE JAARGANG

KUIFJE

27

LIJFBLAD VOOR JONGENS VAN 7 TOT 77 JAAR



In het eerste
morgengrauwen
verschijnen
Hassan en Kaddoor
als
spookgestalten...

(Zie blz. 7.)



PERSOONLIJK CONTACT

WANNEER onze medewerkers achter hun tekentafel of bureau zitten, dan maken ze hun verhalen naar best vermogen, voor tienduizenden onbekende jongens en meisjes, die in vaktermen voor hen « het publiek » zijn.

Onze lezers kunnen zich echter niet genoeg inbeelden hoe graag al onze medewerkers de opinie van onze lezers leren kennen, want die is voor hen het beste kompas, om hun werk zodanig te richten en uit te voeren dat al onze lezers er de meeste voldoening in vinden. Daarom herhaal ik eens te meer: schrijf me regelmatig, vertel me van welke verhalen je het meest houdt, van welke je minder moet hebben en waarom, en wat er aan je blad ontbreekt, opdat het helemaal naar je zin zou zijn.

En nu nog een uitnodiging. Lezers die tijdens de vakantie eens naar Brussel komen, mogen niet vergeten in de Lombaardstraat, 24, aan te lopen om even kennis te maken met onze medewerkers. Alle jongens en meisjes zijn hartelijk welkom, want niets kan ons blad meer dienst bewijzen, dan het persoonlijk contact tussen « Kuifje » en zijn vrienden!

Kuifje

Onze Brievenbus

Herman Van de Walle, Tielt. — Hoeveel autootjes heb je nu al in je garage, Herman? En wanneer ga je nog eens met een nieuwe Studebaker rijden? Of zou je liefst een andere wagen willen proberen? Als je naar Brussel komt, moet je me zeker eens komen bezoeken. Niet vergeten?

Jan Van den Brande, Leuven. — Binnenkort zal Willy Vandersteen onze lezers een aangename verrassing bezorgen! Wat het precies zal zijn, mag ik nog niet verklappen, maar dat het iets onverwachts en puiks zal zijn, dat kan ik nu reeds verzekeren! Met mijn beste groeten.

Louise Van Dongen, Antwerpen. — Men kan me geen groter genoegen doen dan met regelmatig ons blad te lezen, zich als een flink Kuifjeslezer te gedragen en ons blad overal te leren kennen, want hoe meer vrienden, des te meer vreugde!

Veerie De Moor, Lier. — Ik heb je brief goed ontvangen. Hartelijk dank voor je vriendelijk voorstel. Daar komt zeker iets van terecht!

Baudewijn Delaere, Kortrijk. — Je groeten en gelukwensen hebben wij aan Willy Vandersteen overgemaakt en hij dankt je hartelijk.

Lucien de Lille, Brugge. — Voor onze rubriek « Jullie krijgen het woord » komen telkens honderden antwoorden binnen. De beste en de origineelste worden gepubliceerd, wat niet wil zeggen dat de overigen niet goed zouden zijn. Bekronen kunnen we ze, jammer genoeg, niet allemaal. De Tartarse Helm zal zeker spannend worden en we hebben W. Vandersteen over Tante Sidonie gesproken. Of kapitein Blake echt goed is? Ja, dat zal E. Jacobs ons later wel onthullen, meer kunnen wij ook niet zeggen!

Jacques van Innis, St. Amandsberg, Gent. — Voor je lange sympathieke brief m'n hartelijkste dank. We zullen je het gevraagde bezorgen en zijn geweldig benieuwd voor de uitslag! Meer documentatie kunnen we

je ook niet bezorgen, maar een verdeler van Gevaert of Agfa kan je zeker het nodige materiaal geven. Bob de Moor was in zijn nopjes, hoor en hij laat je hartelijk groeten.

Herwig Dupré, Mol. — Je brief beviel me erg en de nieuwe vrienden heten wij reeds nu van harte welkom. Ja, de foto van Pierre hadden we niet, maar nu zal de lidkaart dadelijk volgen. Wanneer je enkele leden hebt, kun je natuurlijk een club stichten en het tot president van de club brengen. De leider van de club wordt door de leden bij stemming gekozen. Andere graden zijn er niet. Het aantal clubleden is onbeperkt! Hartelijke groeten voor jou en al je vrienden!

François Bellon, Deurne-Zuid. — Welkom in de club. Je staat erg kranig op de foto en ik hoop dat het ook zo in werkelijkheid is! De lidkaart wordt je dadelijk toegezonden evenals de rooster voor het oplossen van de geheime boodschappen.

Freddy Lambrecht, Brussel II. — Ik vind het prettig je te mogen welkom heten in de grote familie! Hoe gaat het op school? De wedstrijden zijn zeker reeds achter de rug en ik wens je een goede uitslag toe. Mogen we al je vrienden spoedig als lezers en leden verwachten?

Herman Tiebout, Dilbeek. — Het doet me veel genoegen dat je door ons blad zoveel interessante dingen hebt geleerd en dat je er van houdt. Je lidkaart werd opgezonden en ik heet je van harte welkom.

Paul Clereus, Turnhout. — Ik wil je ook langs deze weg groeten, omdat je schrijven me erg interesseerde. Welkom in de grote familie en beste groeten aan al je vrienden en trouwe lezers van ons blad.

Jan Claerhout, Westende. — Hoe gaat het op school? Bij dat het blokken en de examenen doen achter de rug zijn? Het moet prachtig zijn aan zee en wie in 't hartje van de stad woont benijdt de jongens van 't Noordzeestrand, geloof me vrij!

KUIFJE (weekblad). Redactie, Publiciteit: Lombaardstraat, 24, Brussel. P. Ch. R. 1906.16 — Uitgever-Directeur: Raymond Leblanc. — Drukkerij: C. Van Cortenbergh, Keizerstraat, 12, Brussel.

ABONNEMENTSPRIJZEN	België	Buiten, en Belg. Kongo
Een los nummer	6.— fr.	7.— fr.
Ab. drie maanden	70.— fr.	80.— fr.
Ab. zes maanden	135.— fr.	155.— fr.
Ab. één jaar	265.— fr.	300.— fr.

KUIFJE-HOLLAND — Goudse Singel 76-80 Rotterdam. Tel. 29502 (vijf lijnen). Giro: 199.334. Abonnementsprijs: fl. 3.50 per kwartaal.

DE AVONTUREN VAN WALTER EN HET AJAX-PAARDJE



Sterke Jan

DOOR BOB DE MOOR

De heer van Kessel geeft een groot feest om de overwinning op de vrijbuiters van het Heksenbos te vieren. 's Nachts komt er een bode aan-kloppen...

Midden in de nacht bereikt de ruiter het kasteel van Kessel...



Enige tijd later...

Heer, een bode wenst u dringend te spreken

Breng hem hier.



Wel, vriend, wat heb je mij mee te delen?



Ons aller heer, Karel de Stoute, hertog van Bourgondië en Brabant, en graaf van Vlaanderen, zet al zijn leenmannen en vazallen aan zijn leger te Dijon te vervoegen en gezamenlijk de strijd aan te binden tegen de hertog van Lotharingen, tot verovering van diens grondgebied.



Hemel! Oorlog!



Mijn weinige soldeniers zullen ter beschikking van de hertog staan. Bode, je kan je nu wat verfrissen en...

Heb dank, heer... Doch ik moet verder.



Bij mijn zwaard! Graag zou ik aan het hoofd van mijn mannen willen optrekken. Maar ik ben te oud om nog zulke lange veldtocht mee te maken.



Sta mij toe dat ik met uw mannen het leger van de hertog vervoeg.



Uw aanbod verheugt mij, heer Jan! Gaarne geef ik het bevel aan u over!



DE VOLGENDE DAG WORDEN DE TOEBEREIDSELEN VOOR DE TOCHT GETROFEN. ENKELE DAGEN LATER IS DE UITRUSTING VAN DE MANSCHAPPEN GEREED. EN OP EEN ZONNIGE MORGEN BEGEVEN HEER JAN, KOEN EN DE KLEINE BENDE SOLDENIERS ZICH OP WEG, NAGESTAARD DOOR DE HEER VAN KESSEL EN ZIJN DOCHTER, DIE MET ENKELE OUDE DIENAARS ACHTERBLIJVEN...



Niemand bemerkt het sinistere tweetal dat in de struiken, naast de weg, heer Jan's vertrek gadeslaat...

Kijk, heer Steenardt, Sterke Jan verlaat de burcht. Des te gemakkelijker zullen wij uw plan kunnen uitvoeren!...



(Wordt voortgezet.)

DE DOOD van de SIOUX

De Indianen van Amerika in de tijd van Buffalo Bill, Jeronimo Yellow Hand en Sitting Bull, waren niet bang voor de dood, ze zagen hem onbeschroomd en zelfs misprijzend in de ogen. Hier volgt dan een korte, doch ware geschiedenis van drie Sioux en de wijze waarop zij stierven.

DRIE Indianen van de stam der Sioux waren door een Amerikaanse militaire rechtbank ter dood veroordeeld en ze zouden de volgende dag, bij dageraad, gefusilleerd worden. Men vroeg hen of ze niets meer te verklaren hadden en of ze nog wensen hadden. Ze weigerden alle drie geblinddoekt te worden en nog veel minder aan een paal te worden gebonden voor de executie. De voorzitter van de rechtbank stemde toe en vroeg nogmaals :

- Hebben jullie nog andere wensen?
- Wij zouden ons leven willen eindigen als dappere Sioux, antwoordden ze.
- Wat verstaan jullie hierdoor?
- Laat ons toe te paard te sterven. Met onze geweren zullen we het executiepeloton chargeren en als we op de gewenste hoogte gekomen zijn...

De Indianen hoefden hun zin niet te voleinden. Men had hen begrepen en zowel het hof als de aanwezigen in de zaal waren diep ontroerd en bewonderden de moed van de Sioux. De voorzitter was een beetje verlegen met de zaak en onderhield zich fluisterend met zijn assistenten.

Eindelijk zei hij ernstig, dat het hof de wensen van de Sioux zou inwilligen op voorwaarde dat hun geweren niet zouden geladen worden. Hiermee waren de drie veroordeelden het eens. De Sioux werden terug naar hun cel geleid en heel de nacht hoorde men in het gevang hun zangen weerklinken.

De volgende dag heerste er in het eerste morgengrauwen reeds een drukke bedrijvigheid. De drie Sioux werden naar een heuvel geleid even buiten het fort. Het peloton soldaten dat het vonnis zou voltrekken, vertrok te paard naar een heuvel niet ver van de eerste gelegen. De Sioux waren prachtig om zien. Ze hadden zelf hun bruinzwarte volbloeden geroskamd zodat ze glansden en blonken. De Sioux hadden hun feestkleedij aange trokken en op hun zwarte haren wuifden kleurige pluimen. Hun gezichten waren ernstig en waardig en geen spier geen gebaar verraadde enige vrees. Men kon denken dat zij als overwinnaars naar een groots feest trokken.

Op de top van de heuvel gekomen, stegen ze af. De zon brak stralend door de wolken en de nevels en omhulde de drie Indianen met een gouden glans. Al de aanwezigen keken geboeid naar het schouwspel. En daar klonk de zwanenzang van de Indianen die het lichaam hierbij heen en weer wiegden :

*Vader, wij gaan om te sterven,
Ban de vrees uit onze harten
Niet voor ons zelve,
Maar voor hen die blijven na ons
Vader, wij gaan om te sterven...*

Toen sprongen ze in het zadel, lieten hun oorlogskreet over de heuvels en het ontwakende land schallen en galoppeerden de dood tegemoet... Een driedubbel salvo klonk en heel lang rolde de echo door de ijle lucht. Hinnikend stoven de drie mooie paarden zonder ruiters in de richting van de prairie, het land van de Sioux...

Zo stierven drie Indianen van de stam der Sioux ergens aan de grenzen van Iowa en Nebraska.



De GIEREN der ZEE

De oom van Mark werd ontvoerd door de « Zwarte Gieren ». De « Ridders van het Geluk », waarvan onze twee vrienden thans deel uitmaken, zoeken hem. Kapitein N. verneemt dat de « Zwarte Gieren » naar de Boven-Nijl trekken...

Het vermoeden van kapitein N. werd bewaarheid. De « Zwarte Gieren » ontvoeren de oom van Mark naar de Boven-Nijl. Een karavaan wagens trekt door de woestijn. Waarom ontvoerden ze die oudheidkundige eigenlijk?



In Assoean maakt de karavaan halt. Aan de ruïnen van een vesting schijnen de « Zwarte Gieren » veel belang te hechten.

Intussen maakt ook kapitein N. met zijn getrouwen, allen vermoord als Bedoelinen, een tocht door de woestijn.



Jan, Mark en Denis varen met een zeilschip de Nijl op.



Ik begin stilaan te geloven dat oom Michael niet ontvoerd werd!

Waarom?



Misschien heeft hij een of andere tombe ontdekt en wil eenvoudig niet gestoord worden bij het onderzoeken van die schat!

Mark, je hebt al zoveel talent om detective te worden, als om meharist te spelen!



We zijn hier in Talmuk, vrienden, en de kooplui uit de streek zullen ons nieuwe inlichtingen bezorgen.



Wel?

K.5 vraagt naar Fat-Ma te komen, daar zullen jullie nieuwe bevelen krijgen.



Kom, Mark, opstijgen!

Ik ga nog liever te voet dan op de rug van een kameel te zitten!



's Avonds...

God! Fat-Ma brandt!

Nog een misdaad van de « Zwarte Gieren »!



Enkele ogenblikken later merken onze vrienden Bedoelinen die over de duinen rijden...



Vrienden of vijanden?

Te laat om nog te vluchten, ze hebben ons gezien!

Ze zullen ons insluiten...



ONUITGEGEVEN
ROMAN DOOR
FRANCIS DIDELOT

De avonturen van DZIDZIRI

GEILLUSTREERD
DOOR
ALBERT WEINBERG



De Normandie des Aïrs is neergestort in het hart van Afrika. Dzikiri, een clandestien passagier, is er in geslaagd Yves Larnaud en Sophie uit de handen van de Zonen van de Krokodil te redden. Samen trekken ze naar de wrakstukken van het vliegtuig en ontmoeten twee vreemdelingen: prins Ephraïm en Domingo, zijn secretaris. Dzikiri vertrouwt hen voor geen haar!

DE BUFFELJACHT

DE volgende morgen werd Dzikiri laat wakker. Hij geuilde, rekte zich uit en tastte met de hand naar de muur van het kleine kamertje dat hij, sedert zoveel jaren, in het huis van zijn oom en tante betrof. Hij tastte nog eens maar voelde niets...

— Ook goed! Ik lig nog eens op de grond, zoals het mijn loffelijk gewoonte is. Ach, als je zo droomt...

Maar plotseling zat hij overeind en keek rond in de kleine kamer... of dat wat hij dacht zijn kamer van de Mouffetardstraat te zijn... de brouse, de tenten, de amphibiewagen en de andere auto's, de negers die kwamen en gingen... alles verbaasde hem opnieuw. Droomde hij nog? Met een sprong wipte hij op de grond en meteen in de werkelijkheid. Sophie stak haar hoofd binnen en vroeg:

— Wel, Dzikiri, hoe gaat het? Je hebt een gat in de dag geslapen!

Ze lachte en Dzikiri vond dat ze mooi was ondanks een gescheurde blouse, verfromfaalde klederen en haren die behoefte hadden aan een degelijke kapper.

— Hoe laat is het?

— Reeds na tien! De zon staat al hoog aan de hemel en...

— Waar is de commandant? onderbrak hij.

Dzikiri dacht meer aan het gesprek dat hij de vorige avond afliesterde en de doodsbredelging geult aan het adres van de piloot.

— Hij is niet ver! zei Sophie glimlachend.

— En de twee anderen? Ik bedoel die Ephraïm en zijn vette gangster!

— Je schijnt die twee niet ver te betrouwen...

Een ogenblik wou Dzikiri haar alles uitleggen maar waartoe zou het dienen? Toch moest hij haar waarschuwen...

— Die twee staan me niet aan, juffrouw Sophie. Wat deden ze hier? Waarom waren ze hier, precies op deze plek? Waarom zochten ze de overlevenden niet van het neergestorte vliegtuig, dat ze hier ontdekten?

— Dzikiri, je droomt alweer van avonturen! Prins Ephraïm was op jacht in Afrika en kwam toevallig in deze streek. Zo ontdekte hij de wrakstukken van de Normandie. Dat is alles.

— Hm... En waar is hij met zijn dikke knie? vroeg Dzikiri terwijl hij zich heftig in de rode haarbos krabte.



Sophie lachte en gaf hem de gewenste inlichting:

— Ze zijn op jacht. Een verkenners meldde hen dat er een kudde buffels in de streek was en ze zijn gaan kijken. Werkelijk Dzikiri, de gevaren die je ziet zijn denkbeeldig. Heb je nu nog niet genoeg aan die krokodillen, leeuwen, nijlpaarden en andere wilden? Ik heb er voor mijn leven genoeg van, dat verzeker ik je.

Dzikiri bekeek haar nog eens. Ja, ze was lief en ze hield van Yves. Wel, hij

zou voor hen beiden zorgen ook indien ze zulks niet wilden.

In de namiddag keerde prins Ephraïm naar het kamp terug. Hij marsjeerde met grote passen en zag er opgeruimd uit. Domingo liep er hijgend en zwoegend achter en zijn gezicht zag purper-rood van inspanning.

— Wat een tocht, kreunde hij.

— M'n beste Larnaud, zei de prins, het is een prachtige kudde! Ik telde meer dan honderd stuks en de leider ervan is een reusachtig en schoon gebouwd dier. Zo een exemplaar ontmoet een jager in heel zijn leven misschien twee keer!

— Heb je hem gevangen?

— Neen, de wind kwam uit de verkeerde richting, we konden hen niet naderen. Morgen avond, wendde hij zich tot Sophie, brengen we hem naar huis!

— Waarom? Is dat dan nodig? U zei zelf dat het zo'n prachtig dier is waarom wilt u het dan doden?

— Ja, juffrouw Sophie, een jager is niet zo sentimenteel, nietwaar m'n beste Larnaud?

— Ik ben piloot en geen jager!

— Wilt u ons morgen niet vergezellen? Ik geef u een van mijn geweren, een Lee-Metford die altijd roos schiet!

Ephraïm lachte en zetten zijn plan uiteen. Dzikiri luisterde en vroeg zich af wat er in de hersens van die Ephraïm omging. Wat bedoelde hij uit? Graag had Dzikiri de piloot toegeroepen: « Neen, Yves, ga niet mee! Ze lokken je in een val! Yves, m'n beste, weiger toch mee te gaan, zie je dan niet dat die prins een boevengezicht heeft? »

En terwijl Ephraïm nog steeds uitwijdde over de buffeljacht trok Dzikiri naar een plek in de brouse, waar Nomogo-Kooso het zich gemakkelijk had gemaakt. De oude tove-

De buffel-leider was gewond...



— Je bent heel verstandig, Zoon van Simba...

Bij het krieken van de dag trok de karavaan de wildernis in. Voorop gingen de prins en Yves en achteraan hinkte de zuchtende Domingo:

— Waarom laten jullie me niet hier? Ik ga zeker nog een kilo of drie verliezen!

— Indien je twintig of dertig kilo's vermagerde zouden we het tenminste zien! antwoordde Ephraïm.

Twee negers volgden de leiders met de geweren. Achter Domingo kwamen de dragers met de ketels en mondvoorraad.

Een groep zwarte jagers werd vooruit gezonden om de buffels op te sporen. Soms kwam er een van deze verkenners terug gelopen om mee te delen waar ze de sporen gevonden hadden. Dan voegde hij zich opnieuw bij zijn vrienden.

Niemand sprak. Ze stapten voort onder de oneindig blauwe hemel en er heerste een speciale atmosfeer, de atmosfeer van jagers op zoek naar groot wild in het hart van Afrika. Het was brandend heet, slechts nu en dan blies de wind door het hoge gras. In de bomen rankten de wondermoos gele en blauwe bloemen die aan het landschap een vreemde schoonheid verleenden. De bamboes kraakten af en toe en hier en daar brak een droge tak. Yves ging langzaam en vergat het eigenlijke doel van de tocht. Eensklaps bleef hij staan en wees een richting aan:

— Kijk ginds... net een menselijke gestalte.

— Neen, dat zijn ze niet! Ephraïm nam zijn verrekijker en speurde de omgeving af. Hij haalde de schouders op en stapte door. Yves bleef er echter van overtuigd dat hij een mens had gezien, die zich verborg toen hij de jagers zag aankomen...

Het werd nog heter en eindelijk kwamen de verkenners meedelen dat de buffels in de nabijheid waren. Ephraïm deelde zijn bevelen uit:

— Jij komt hierlangs, Larnaud. Domingo neem die kant voor je rekening en ik jaag de troep jullie kant uit. Zodra jullie aan de boord van die struiken komen, houden jullie de geweren schietensgereed!

Yves schouderde z'n geweer en liep zo zacht en voorzichtig mogelijk met kloppend hart naar de accaciastruiken. Daar was de kudde! Yves bleef staan en keek naar het prachtige schouwspel. Het waren prachtige, grijze dieren en hun leider, een enorm beest, rekte zijn machtige, gehoornde kop de lucht in. De dieren waren zenuwachtig en vermoedden het gevaar dat hun bedreigde...

Yves wreef de zweetdruppels die in beken van z'n gelaat neerstroomden met de hand weg, inspecteerde z'n geweer en wachtte...

Pletseling knalde er een schot... en nog een. De machtige buffel huilde van woede en stootte vooruit, gevolgd door heel de kudde... Nogmaals brandde er een schot los...

Het was een adembemennende, angstwekkende galop. De buffel-leider was gewond, zijn flank bloedde en het schuim droop uit z'n muil. Hij

had z'n vijand ontdekt... Daar... daar... aan de zoom van het struikgewas stond een man... Weer klonken er gewerschoten. En woedend stormden de buffels over de brouse...

Volgende week:

NOMOGO NEEMT AFSCHIED...

SOLDATEN VAN NAPOLEON

TEKST EN
TEKENINGEN

Montbidoon heeft Hassan en Kaddoor in een kerker geworpen die langzamerhand vol water loopt. Gelukkig komt Roestan nog net op tijd...

door JACQUES
LAUDY

LANGZAAM
EN
REGLMATIO
STIJGT
HET WATER.
ONZE
VRIENDEN
STIJGEN
ZIELSGERUST
MEE...

Eindelijk...



... komen ze ter hoogte van het venster.



Geef mij een hand, Hassan !



Hop la !



Hassan kruipt door het venster en ademt diep de frisse lucht in...



Opgelet ! Stil !

Jouw beurt, Kaddoor !



Dat Allah je zegene !

Stil !

Ssstt !



Waar zijn we eigenlijk ?

De samenzweerders hebben jullie in een oud kasteel opgesloten. Ik vertel de rest later wel...

Wat een geschiedenis !



Volg me en wees voorzichtig !

Goed.

Aanbevelingen overbodig !



Daar staat de koets. We moeten ze kapen onder de neus van die twee valse politieagenten.



Dat is wat anders !

Luister even, ik heb 'een plan...

Dat zal nog wat worden !



De twee agenten roken gezapig hun pijp...

Het is fris !

Ja, 's morgens is 't altijd koud. De chef zal zo dadelijk gaan komen...



Heer, heb medelijden met ons !

Dat is vreselijk !



Van de ATLANTISCHE tot de STILLE OCEAAN

THEODOOR ROOSEVELT, president van de Verenigde Staten, stond recht op in zijn redingote en wachtte ongeduldig op het tijdslein. Nog drie minuten... nog twee minuten... Middag! De president hief de arm op, drukte op een knopje en honderden kilometers vandaar ging een enorme rotsblok, die ondermijnd en door een onderzese kabel met het bureau van de president verbonden was de lucht in. De golven de Stille Oceaan en die van de Atlantische Oceaan mengden zich bruisend en schuimend. Het Panamakanaal werd na veel strijd en ten koste van grote offers, voltooid en voor het verkeer geopend. Het was een feestdag voor heel de wereld!

Keizer Karel V en Simon Bolivar planden het reeds...

Toen Christoffel Columbus voor de vierde maal op de Amerikaanse kust ontscheepte, hoorde hij van de Indianen dat er een kleine doorgang bestond die de twee grote wateren met elkaar verbond. Columbus dacht dat het om een zeeëngte ging en exploreerde heel de kust tot in Columbia. Hij zocht tevergeefs. De legende van de Indianen stierf echter niet en al de zeevaarders van die tijd zouden een koninkrijk gegeven hebben voor het vinden van de doorvaart. Denk eens aan, van de Atlantische naar de Stille Oceaan varen zonder de beruchte Kaap Hoorn te moeten omzeilen waar tijdens geweldige onweders zoveel schepen naar de haaien gingen! Jean Cartier ontdekte Labrador en Magellaan de straat die zijn naam draagt, maar niemand vond een vaargeul van de ene naar de andere oceaan, en men moest aannemen dat er van Chili tot Canada geen doorvaart bestond. Op z'n smalste punt was Panama slechts 80 kilometer breed waarom geen doorvaart maken? Het was Karel V die reeds met het plan in zijn hoofd liep en Simon Bolivar, de Zuid-Amerikaanse rebel en staatsman, die de Spanjaarden buitenwipte; dacht er eveneens aan.

Ferdinand de Lesseps maakt een begin

Hij had het Suezkanaal, de doorgang van de Middellandse Zee naar de Indische Oceaan, gebouwd en genoot een wereldfaam.

Hij zou het Panamakanaal graven. Tien-duizenden Europeanen, Hindoes, Chinezen, Japanners, negers, enz. trokken naar



Panama en sloegen de hand aan het werk... maar, daar was een grote «maar»! Het waterpeil van de Atlantische Oceaan is gevoelig hoger dan dit van de Stille Oceaan, dus ging het er niet om eenvoudig een waterweg te graven, doch wel om een reeks enorme sluizen te bouwen die de schepen geleidelijk van de ene in de andere oceaan zouden versluizen. Nauwelijks waren er enkele miljoenen tonnen aarde verzet, of een geweldige instorting kostte het leven aan talrijke arbeiders en een watermassa vernietigde het werk dat ten koste van grote inspanningen verwezenlijkt was.



Ferdinand de Lesseps

En dan was er het vreselijk klimaat! De arbeiders stierven aan gele koorts en malaria, ze stierven door beten van slangen en schorpioenen. Bloedzuigers en giftige spinnen, zoals de Zwarte Weduwe, eisten hun slachtoffers. Panama kreeg weldra de naam «het graf der blanken». Na enkele jaren was de Franse maatschappij failliet en moest het werk in de steek laten. Dat was het beruchte «Panama-schandaal» van 1889.

De Amerikanen beproeven het

Uit de ongelukken van Ferdinand de Lesseps hadden de Amerikanen volgende conclusie getrokken: Eerst dat vervloekte land bewoonbaar en gezond maken, en dan pas graven.

Eerst moesten ze echter nog een kleine oorlog voeren tegen Columbia die het graven van het kanaal weigerde. De Yankees wonnen het pleit en maakten Panama onafhankelijk van Columbia. Dan begonnen ze een ongenadige strijd tegen de muggen die de malaria verspreiden, de inwoners moesten hun huizen poetsen en kalken en tralies vóór de

vensters zetten. Heel de brousse werd met petroleum begoten om alle ongedierte te doden. Een geneeskundige dienst werd opgericht om inboorlingen en arbeiders tegen ziekten te beschermen en iedereen was verplicht z'n linnen te wassen. Hiervoor werden speciale wasserijen ingericht ver buiten de stad.

De burgers van Chicago, New-York en Philadelphia mopperden. Ze hadden immers hun lieve centen niet gegeven om heel Panama te desinfecteren, maar wel om een kanaal te graven. Ze hadden ongelijk, want het was dank zij deze voorzorgsmaatregelen dat men in 1907 aan het graven kon beginnen. In 1914 was het kanaal gereed, doch in 1920 werd het pas officieel geopend...

Een prachtig werk

Indien Ferdinand de Lesseps eens kon terugkomen zou hij met blijdschap vaststellen dat het werk, door hem begonnen, tot een goed einde werd gebracht. Langs heen de boorden van het kanaal waar zich veertig jaar geleden de jungle uitstrekte, koorts en vrees heersten, staan thans witte bungalows en wonen er welstellende mensen. Getrokken door drie of vier locomotieven glijden de schepen over het kanaal van het ene sluis in het andere. Alles gaat automatisch.

Het Panamakanaal is 81 kilometer lang, heeft een gemiddelde breedte van 91,5 m. en is op sommige plaatsen 40 meter diep en heeft min of meer 400 miljoen dollar gekost. Het is een prachtig werk en zij die het verwezenlijkten mogen er fier op zijn!

Het wapen van de Republiek Panama



3 Sporthoekje 3

ZE DOEN EEN WANDELINGETJE



DE gaansport is zeker de oudste sport ter wereld. We moesten immers leren gaan, vóór we konden lopen! Zo wat overal worden er ieder jaar gaan-koersen ingericht en een van de bekendste is die van Parijs-Straatsburg over een afstand van 500 km. De beste kampioenen nemen er aan deel en er is telkens een grote belangstelling voor. Fransen zelf staan hier hun mannetje. Vijf hon-

derd kilometers is beslist veel, maar een peul-schilletje in vergelijking van de mars volbracht door de Amerikaan J. Ennis in 1878. Op tachtig dagen stapte hij 6.437 km. af. Zijn landgenoot E.-P. Weston deed het in 1883 nog beter. Hij legde 8.045 km. — of de afstand van de Noordkap tot de Evenaar — af in honderd dagen! Ennis stapte 80.450 meter per dag en Weston 80.462 meter. Er is dus slechts twaalf meter verschil tussen beide. Men mag aannemen dat de twee Amerikanen hiermee de grens van het menselijk uithoudingsvermogen hebben bereikt, maar denken we even aan de eerste pionniers die Afrika gingen verkennen! Hoeveel dagen zouden zij wel niet gemarsjeerd hebben? En wat moeten we dan zeggen van de neger-koeriers die tot twee honderd kilometer per dag dwars door de brousse kunnen alleggen, op hun blote voeten dan nog! En nu hebben we nog niet eens gesproken van de Marathon-loper.

HOE SNEL VLEGT EEN TENNISBAL?

MEN kan, dank zij de modernste instrumenten de snelheid van de super-sonische vliegtuigen wel meten dus waarom niet de snelheid waarmee de tennisbal over het veld gekaatst wordt?

Onlangs heeft men in de Verenigde Staten, tijdens grote matches, de maximum snelheid van de tennisbal gemeten. De ballen van Gonzales doen 181,625 km. per uur. Die van Kramer 173,450 km. per uur en die van Van Horn 167,338 km. per uur.

De ballen van de andere tennissterren zijn veel minder snel. Nummer vier deed al 150 km. per uur minder dan Van Horn.

Men heeft, lang geleden, eens de snelheid van de ballen van de beroemde «Big Bill» Tilden gecontroleerd en vastgesteld dat ze



242,960 km. per uur deden. Dit record wordt echter sterk in twijfel getrokken omdat, in die tijd, de chronometers lang niet zo nauwkeurig waren als thans.

WONDERKINDEREN

JA, natuurlijk Amerikaanse! Wij hebben het niet met eigen ogen gezien, maar de Amerikanen beweren dat het heel echt waar is. Nu luister:

De kleine Russel Tongay is vijf jaar en zwemt vijf en dertig kilometer in vijf uur in de Mississippi-stroom. Niet zo kwaad, hé! Maar, dat is nog niets. Scarborough uit Los Angeles kan nog niet van de ene kant van de kamer naar de andere gaan, zonder twee maal te vallen, doch zwemt gemakkelijk honderd meter op de rug!

Wij vertellen deze geschiedenis niet opdat jullie nu dadelijk kleine broertjes of zusjes uit de wieg zouden halen en meer naar het zwem-

dok nemen, doch, om jullie attent te maken op volgende feiten:

1. **Alle kinderen (de leeftijd speelt geen rol), kunnen leren zwemmen!** Het is een natuurlijke oefening en minder vermoeiend dan gaan.
2. **Men mag nooit van jonge organismen te veel krachtspanning eisen, want dat loopt verkeerd af!**

Het zou ons sterk verwonderen moesten deze twee zwemwonderen ooit kampioenen worden. Uitzonderingen zijn er echter altijd. We zullen over vijftien jaar nog eens over Russel en Scarborough schrijven!



Victoria presenteert CHOKO Het Nikkertje



Overgelukkig, rent de menseneter naar zijn dorp...



(Wordt voortgezet.)

DE TARTAARSE HELM

Lambik en Capitano Rabakol kruisen de degen. Plotseling roept Wiske dat de gehelmsinnige dwerg uit zijn verdoving ontwaakt is...

Capitano Rabakol heeft de dwerg beneden gehaald en ziet er bezorgd uit



Hij durft hier niet spreken, ik moet dadelijk naar huis. Het spijt me Signore Lambik, we zullen ons duel moeten uitstellen!

Wat jammer, Capitano! Zal ik later nog de eer hebben met u de degen te kruisen?



Graag Signor! Komt allen binnen een paar uur naar mijn huis, dan zullen we de partij voortzetten



Met een huijkar voert de Venetiaan de dwerg huijwaarts, doch wordt door de man met de groene mantel en zijn gehuurde rabauwen gevolgd



Het is tijd dat u vertrekt heer. De capitano zal u verwachten en het is nog een goed eindje lopen... Vergeet vooral het adres niet!



Welaan! Hoed op en op stap... en maak geen zorgen, hospes, ik ben niet gauw verstrooid!



Kom kinderen, zeg goeden avond aan die mijn heer...



...die mij voor een verstrooide houdt! Hahaha!



In het huis van de Capitano knapt de dwerg op en geeft relaas van de geheimzinnige gebeurtenissen



De Doge van Venetië stuurde mij naar Brugge om u te verzoeken dadelijk naar Venetië te komen om een gevaarlijke opdracht uit te voeren



Maar waarom moest je je in die kruikverbergen? Waarom stond die man met de groene mantel je naar het leven?



Er dreigt oorlog tussen ons geliefde Venetië en het naijverige Genua. De Genuezen hebben overal spionnen. De groene mantel moet een van hen zijn. Hij heeft willen beletten dat ik de boodschap van de doge ter bestemming zou brengen. Vertrek zo haast mogelijk, er ligt een boot klaar in het Zwin...



De man met de groene mantel en zijn gevolg houden op dit ogenblik halt voor het huis van de Capitano...



Nu opgelet! We kloppen en knevelen de huijshoudster, die zal komen opendoen. Daarna sluip ik binnen om hen af te luisteren. Zo ik ontdekt word springen jullie te hulp...



(Wordt voortgezet)



DE NIEUWE AVONTUREN VAN ALEX

HET VERVLOEKTE EILAND

Arbaces, Galo en hun handlangers staan op de rotsen en wachten ongeduldig op het schip dat hen zal komen redden. Alex en zijn soldaten komen toegelopen...

Teksten en tekeningen

van J. Martin.



Er valt hier niets te maren, doe wat ik je beveel!

Arbaces, je bent gek!



Met welk recht geef jij hier bevelen aan mijn volgelingen? Waarom ga je Enak niet zelf terug halen? Dat loopt werkelijk de spuigaten uit!

Mogelijk, maar ik heb mijn document niet verloren en ik voel er niets voor het helemaal te laten doorweten!



Maar, kijk eens naar dat schip! Bij alle goden, dat is ons schip! We zijn gered!



Hela, jullie, geef teken opdat ze ons zouden zien ginds. Het is hoogtijd!



Het schip blijft liggen en de eerste druppels van een onweersbui vallen. De Romeinse galeien verwijderen zich voorzichtig



Alex en enkele Romeinse soldaten komen aan de oever...



Laat die steen vallen en kom dadelijk hier!



Jegabal heeft Enak opgemerkt en zwemt langs de voet van de rots. Enak verliest terrein...



Alex heeft in een oogopslag gezien wat er gaat gebeuren...

Hij zal Enak doden!



Zonder aarzelen springt hij in de diepte...

Alex!



Op het ogenblik dat Jegabal zich op Enak wilt werpen...

Je zult het verdiend hebben, schelm...



...valt een zware massa op hem neer...



Een hardnekkig gevecht speelt zich onder water af...



De zee is woelig en Galo en zijn handlangers moeten dekking zoeken. De Romeinse galeien manoeuvreren dicht bij het vreemde vaartuig...



Verduiveld! Dat onweer stuurt alles in de war... Ook, kijk eens ginds! Kom vlug kijken!

(Wordt voortgezet.)

ZIJN LAATSTE

EEN VERHAAL VAN E. P. A. TAVERNIER

JA, jongens, zo is het toen gegaan, besloot de oude Visser zijn verhaal, terwijl hij met kleine puffjes aan zijn pijpje trok. Het was weer een van die wilde avonden waarop het regenseizoen zijn laatste krachten uitspeelde tegen het indringende droog seizoen. De nijldige bliksemflitsen en knetterende donderslagen volgden elkaar op in een razend tempo, en heel het huis daverde bij elke slag. Mijn kleine voorkamer zat tjokvol: een allegaartje van planters-, bureel- en staatsbedienden; oude en jonge doorheen; wilskrachtige, door zon en regen getaande gezichten en allen



Mijn kleine voorkamer zat tjokvol...

bezeten door eenzelfde jagersdrift. Elke Zaterdagavond kwamen ze hier samen een borrel of een glas bier drinken, en zaten dan tot laat in de nacht soms over hun jachttochten na te bomen. Vissers, die nu bij de zestiende was, vertelde voor de zoveelste maal zijn laatste buffeljacht. Hoe hij op de horens van het gekwetste dier genomen en in de lucht gegooid werd, en hoe juist op het laatste ogenblik zijn boy het dier een lans door het hart gejaagd had. Hij legde het er wat dik op, doch allen luisterden met spanning, want hij kon vertellen als niemand anders. Zijn blik viel op het oude Mausergeweer dat hij me ten geschenken gegeven had. Hij nam zijn pijpje uit de mond, en wees naar het geweer:

— Zie, daar hangt het nog, mijn trouw beestje. Slechts éénmaal heeft het geketst en, God, als ik het nu nog bedenkt, wat is O.L. Heer toen toch goed voor mij geweest... anders zat ik nu hier wel niet.

De grote tigerkat, die op zijn knie te slapen lag, was bij die onverwachte beweging van zijn knie gesprongen, ging het zich wat verder gemakkelijk maken, en volgde met halftoegeknepen ogen de lichtjes-schommelende beweging van de opgezette arend die met gespreide vlerken van de zoldering neerhing. De mannen zwegen, en men hoorde niets anders meer dan het natte truttelen van Vissers' neuswarmertje. Plots sprong mijn grote windhond, die onder de tafel had liggen slapen, grommend op en liep naar de deur. Een breedgeschotte jonge kerel stak met een «Goed avond» de deur open en trad binnen. Het was mijn vriend Karel, de roekelooste buffeljager van uren in de ronde. Hij had zijn hoed diep over de oren getrokken en de kraag van zijn bruinlederen jekker opgeslagen en had voor de gelegenheid ook zijn tot boven de knieën reikende waterlaarzen aan, zodat hij helemaal tegen de stortregen beschut was. Zijn gezicht was drijfnat, en een frisse regenlucht omgaf hem. Met een «ik stik in dit wamhuis», gooide hij zijn kietsnatte jekker uit en schikte bij. Ik schonk hem een glas bier uit en schoof het naar hem toe:

— Gezondheid, Karel, en... welk nieuws?

— Er is nieuws, antwoordde hij ietwat spottend. Hij blies het schuimkapje van het versgeschonken bier, nipte even aan het glas, en ik zou al vroeger gekomen zijn, zegde hij, doch juist toen ik wou vertrekken, kreeg ik bezoek van de politiekommissaris van T. Hij zag er niet fier uit, want toen hij omstreeks zeven uur gin-

der voorbij het dorp Gillinga gereden was, sprong plots een buffel juist voor de auto uit de brousse en verdween in het gras aan de overkant van de weg. De kommissaris stopte uit vrees dat andere buffels zouden volgen. Doch, toen hij niets meer zag, reed hij door en kwam natuurlijk midden in de volgende kudde terecht. De eerste buffels die de weg wilden kruisen, werden door het licht verblind en gooiden de wagen omver. Toen volgde een kudde van wel vijftig stuks in volle vaart. Ze struikelden neven en boven hem, en de ongelukkige man dacht dat hij er aan was. Zijn nieuwe Ford schijnt nog enkel een akkoord te zijn.

Zijn boy heeft 'n been gebroken, doch hijzelf is er gelukkig met wat schrammen afgekomen. Ze hadden evengoed allebei akkoorden kunnen zijn. Ik heb hem een borrel gegeven om hem wat op te knappen, en daarna heb ik hem naar huis gereden. «Voor mijn part», zei hij nog, «mag je vanaf morgen alle buffels schieten die je maar wil.»

Allen lachten, want de kommissaris stond bekend voor zijn strengheid wanneer het ging over de toepassing van de jachtwetten.

— Ik heb hem dan ook beloofd dat ik de buffels die grap zou betaald zetten nog vóór ik met verlof naar Europa terugkeer. Ik wil er wat om verdeden, dat het telkens dezelfde kudde is die de laatste tijden al heel wat mensen de schrik op het lijf gejaagd heeft... De volgende week trek ik er op af... en jij, Bert, wendde hij zich tot mij, jij gaat mee, niet?

Ik was in mijn leven maar tweemaal op buffeljacht geweest, en tweemaal was ik er ook bekaaid afgekomen. Toen had ik het vaste voornemen gemaakt, nooit meer op buffeljacht te gaan. De eerste maal was ik nog een nieuweling, en dacht dat men een buffel kon jagen als een haas. Ik was er op uit getrokken met twee zwarte jagers, en had een rood lacoste hemdje aangetrokken. We hadden gedurende een halfuur een buffelspoor gevolgd door de vier meter hoge baka, toen een jager me teken deed, dat «ze» dichtbij waren. Behoedzaam ging ik wat verder en kwam uit op een wilde vlakte. Ik zag een hele kudde buffels op zowat 150 meter voor mij aan het grazen. Op handen en voeten trachtten we ze te besluiten. We geraakten tot op een 80 meter. Ik koos de grootste buffel — waarschijnlijk de leider van de kudde — nam hem op de korrel, en drukte af. Ik schoot er naast, en trof een buffelkalf dat juist naast de leider stond. Het zakte ineën. De leider van de kudde stak

snuivend van woede de kop op, en begon met zijn voorpoten de grond om te woelen. Daarna liep hij rond de zenuwachtige kudde en begon weer de grond om te woelen. Ik richtte me op en vuurde nogmaals. De leider stuikte ineën, kwam evenwel vlug weer overeind, kreeg mijn rood hemdette in de gaten, en kwam, gevolgd door heel de kudde recht op ons af. Tot overmaat van ramp zag ik nu dat rechts en links van ons andere buffels rechtgesprongen waren, zodat we langs drie kanten ingesloten waren. Ik schreeuwde mijn jagers, die gelukkig nog niet gevlucht waren, toe zoveel te vuren als ze konden. Het werd een echt mitrailleurvuur. Bij de eerste losbranding zakten drie buffels neer, waaronder de leider. Zo werd de vaart enigszins gestuit, en wisten de buffels eerst niet meer waarheen zonder leider. Ik had instinktmatig het terrein verkend, riep naar mijn jagers dat ze zich vlug achteruit zouden trekken tot aan de eerste grote boom, terwijl ik de dieren op afstand hield. Zo deden ze, terwijl ik telkens vuurde wanneer de kudde weer op ons af wilde komen; dan was het mijn beurt om te vluchten, terwijl mijn jagers vuurden. Zo hielden we om de beurt de kudde in bedwang tot dat we aan de dichte bakamuur gekomen waren. Daar vuurden we nog eens allen samen, en vluchtten toen in allerijl onder dekking van de wilde brousse, naar het dorp terug. Die dag had ik er genoeg van, totdat ik 's namiddags de zeven gedode buffels zag, en mijn arbeiders met een stuk vlees kon gelukkig maken. Toen was ineens alle narigheid vergeten, en kreeg ik opnieuw goesting...

Een andere keer was ik op inspectietoetocht, toen ik op een 100 meter van de autoweg twee buffels zag staan. Men had me verteld dat het niet gevaarlijk was op buffels te schieten, wanneer er maar twee samen waren, omdat, wanneer de ene getroffen was, de andere er eenvoudig de wacht bleef bij houden. Ik schoot de eerste neer, doch weer had ik dezelfde grap: andere buffels, die ik niet gezien had, sprongen bij het schot recht, en kwamen op mij af. Ik had net de tijd om in een boom te kruipen. De buffels bleven onder de boom staan snuiven, en beukten met hun kop tegen de stam om mij er uit te halen. Gelukkig dat de boom tamelijk dik was. Daar ben ik blijven zitten tot laat in de namiddag, want de dieren lieten niet af. Toen kwam er eindelijk een vrachtwagen met soldaten voorbij. Ik deed teken met mijn zakdoek, en ze begrepen al dadelijk mijn hachelijke positie. Nadat ze zich opgesteld hadden, legden ze drie buffels neer, en de andere sloegen op de vlucht. Zo kwam ik er weer eens goed af, doch nu was 't voorgoed gedaan met mijn drift om op buffels te jagen...

Toen Karel me vroeg of ik meeging, schoten allen in een lach, want ze kenden de grappen die ik beleefd had. Doch nu begonnen ze me zo te plagen en aan te porren dat ik plots zei:

— Welnu, akkoord, ik ga mee, er kome van wat wil!

Er werd nog wat gepraat, en tegen elf uur braken allen op. Karel zei nog:



De buffels gooiden de wagen omver...

BUFFELJACHT.

GEILLUSTREERD DOOR FR. CRAENHALS



De andere buffels kwamen op mij af...

— Ik heb al zes en negentig buffels neergelegd, en ik wil er honderd hebben vooraleer ik naar Europa terugkeer!...

★

't Kon nauwelijks vier uur in de morgen zijn, toen ik uit mijn slaap opgeschrikt werd door Karel, die op het horretje van mijn raam trommelde en me toeriep:

— Er uit, luie vlegel. Dromen is niet goed wanneer je op buffeljacht gaat.

Ik was meteen goed wakker. Vlug een koud stortbad genomen, wat koffie klaar gemaakt en de veldflessen gevuld; nog wat proviand in de broodzak, en we stonden gereed. Ik nam enkel mijn boy mee: een grote, magere, doch ijzersterke neger met merg in zijn knoken, en waarop ik me verlaten kon. Uit voorzorg had ik gisteren de kogels, die ik wilde meenemen, in de zon gelegd. Want met het regenseizoen zijn alle kasten zo vochtig als een kelder bij regenweer, en ik wilde de grap niet meer beleven, dat mijn geweer ketste. Ik nam er een goede voorraad van mee, want in de grond was ik niet zeer enthousiast voor die jacht, en ook niet zeer gerust. Doch met een grap wist Karel alle muizenissen uit mijn hoofd te verjagen.

Het was nog donker toen we vertrokken. We reden ongeveer 30 kilometer en lieten daar de wagen staan. Twee mannen uit 't dorp — ervaren jagers — elk met drie lansen gewapend, zouden ons de weg aanwijzen.

Het deed me waarlijk goed, na dat lange regenseizoen weer eens in Gods ruime natuur te komen. Het was fris als op een der eerste Lentemorgens in Vlaanderen.

Opeens werd het muisstil, want een grote boskraal — de algemeene bekende inlichtingsbron van alle broussedieren — kwam boven ons rondcirkelen met haar rauwe «kaa»-kreten, en waarschuwde zo de dieren dat er jagers waren. Ik zag mijn boy woedend de vuist naar haar opsteken. Wanneer de dieren dat geroep hoorden, steken ze onrustig de kop omhoog en houden zich gereed om te vluchten. Een der zwarte gidsen bleef staan, en begon het buffelspoor dat we volgden aandachtig te bekijken. Dan fezelde hij:

— Tambo, een leeuw.

Toen we naderbijgekomen waren, zagen we inderdaad dat nog geen uur geleden een grote leeuw het spoor van de buffels gekruist had.

— Als 't zo is, meende ik, hebben we niet veel kans buffels aan te treffen en lopen we groot gevaar op de leeuw uit te komen.

De zwarte lichte om mijn onwetendheid. Hij toonde me de grote leeuwenprenten en zei:

— Tambo heeft zijn ontbijt al genomen: er is bloed in zijn spoor. En, had hij honger, dan zou hij dadelijk het buffelspoor gevolgd hebben. Doch nu is hij in gindse bosgalerij gaan slapen.

Dat stelde me gerust, en Karel, die eerst ook

aarzelend om zich heen gekeken had, alsof hij vreesde dat de leeuw onverwachts op ons zou springen, zei nu gemaakt luchthartig:

— Wel, Bert, jongen, je valt me tegen, je hebt toch geen angst voor dat beetje leven van je?

Ik kaatste terug:

— Angst heb ik niet, Karel, maar ik vind dat de kristen het beetje leven dat hij van de Schepster in leen gekregen heeft, niet nodeloos mag vergooien.

Zo'n woorden hoorde Karel niet graag, hoewel het voor hem goed zou geweest zijn ze wat meer in overweging te nemen. Hij zei alleen maar:

— Luister eens hier, vriend, ik weet wat buffeljacht is, en je mag me vrij geloven als ik je zeg, dat je alleen dan met sukses buffels kunt jagen, wanneer je er roekeloos op los gaat.

Dat was geen opschepperij van Karel, want hij had al bewezen dat hij in dat vak thuis was. Wie op buffeljacht gaat, waagt er telkens zijn leven bij; niet omdat de buffeljacht op zichzelf zo levensgevaarlijk is, maar omdat de jager, naargelang hij meer buffels neergelegd heeft, roekelozwer wordt en de geboden voorzichtigheid helemaal over het hoofd gaat zien. Zo wordt die jacht een driftig spel, waarvan de betovering groter wordt naargelang het gevaar verhoogt: een spel op leven en dood, waarbij meer dan een jager er het leven bij inschiet. Daaraan dacht ik, toen ik antwoordde:

— Akkoord, Karel, maar wanneer die roekeloosheid uitdaging wordt, dan ben je verloren: dat is waar bij de olifantenjacht, en dat zal bij de buffeljacht ook wel zo zijn.

Hij wilde nog iets antwoorden, doch de gids deed teken dat we moesten zwijgen. Nu daalden we een helling af, en naarmate we dieper kwamen, werd het pad glibberiger. Het werd een kruisweg voor mij. Telkens weer slipte ik uit met mijn rubberlaarzen, en telkens draaide Karel zich kwaad om als wou hij zeggen:

— Kun je niet wat minder gerucht maken?

Bij de beek gekomen, raamde ik te kort, en kwam midden in het water terecht. Nu werd het nog erger, want we gingen omhoog langs een pad lijk een kurketrekker. Mijn laarzen hadden water gedronken, en veroorzaakten bij elke stap een soppend geluid van het door mijn voet opgeperste water. Ik was blij toen we eindelijk op een grote grasvlakte uitkwamen. In het midden was een grote slat, waaromheen een vijftal buffels. Het doffe geplons dat we hoorden, verried de aanwezigheid van andere dieren in de slat zelf. We hadden de wind in de rug, en moesten er niet aan denken ze zo te naderen. Daarom moesten we een bocht om de dieren heen maken. Toen we op hoogte van de buffels gekomen waren, al tussen de baka door, begonnen we op handen en voeten te kruipen tot op ongeveer 100 meter.

Ik wilde eerst beraadslagen hoe we het aan boord zouden leggen, doch lijk een jachthond

die 't wild geroken heeft, wilde Karel onverwilt op de buffels af. Ik fluisterde hem nog toe:

— Neem je in acht; geen dwaasheden.

Doch hij luisterde niet eens. Ik kroop rechts vooruit, omdat Karel links in het gras verdwenen was. Ik kreeg een jong dier onder schot en hield me gereed om te vuren van zo haast Karel zou geschoten hebben. Ik zag twee logge gedaanten zich uit de slat omhoogwerkten. Ze kwamen naast elkaar omhoog en moesten Karel een prachtige kans bieden voor een doublet. Inderdaad knaide zijn Mauser. De eerste buffel viel terug in de slat. De andere zakte ook door de poten, doch raakte niet met een uiterste krachtspanning weer overeind, en stond met gebogen kop in de richting van Karel te kijken, alsof hij een aanval verwachtte. Op dit ogenblik schoot ik mijn jonge buffel. Hij viel met een dof gebrom neer. Meteen knalde het geweer van Karel voor de tweede maal en de getroffen buffel zakte ook ineen. De vier overige buffels, die eerst verschrikt hadden rondgekeken, zetten het nu op een lopen in mijn richting. Ik was nu helemaal op mezelf aangewezen, want Karel kon in mijn richting niet schieten. Ik wachtte de eerste buffel af.

Toen hij op dertig passen van mij af was, haalde ik de trekker over. Het dier stuikte voorover, wentelde zich nog tweemaal om, en bleef dan liggen. De andere dieren veranderden van richting en verdwenen in de hoge baka. Karel joeg ze nog een kogel na, doch 't was niet raak. Hij juichte:

— Acht en negentig... nog twee en ik ben er.

Wij gingen voorzichtig onze buit bekijken: — Je bent een geboren buffeljager, prees Karel me, en je weet je kogels goed te plaatsen.

Die lof van Karel liet me niet onverschillig, en ik begon weer trek te krijgen in dat soort jacht. Mijn twee kogels waren juist in de ster van de buffels ingeslagen. We stuurden een man naar het dorp terug om de bewoners te melden, dat ze het vlees mocht komen halen, want ten slotte was het toch op hun jachtgebied, en hun wild dat we schoten. Ze mochten de dieren in stukken hakken en het vlees tot bij de auto brengen, doch ze moesten met de verdeling wachten tot we terug waren, want we wisten bij ervaring, dat anders het dorpshef en zijn «kapita's» een groot deel van het vlees zouden weghalen, terwijl de sukkelaars weinig of niets zouden krijgen. Intussen gingen we naar een andere kudde buffels op zoek, ditmaal bot tegen de wind in. Zodoende moesten we ons niet zozeer in acht nemen, en hadden we kans op een goede jacht...

Volgende week: VERVOLG EN SLOT



Een der gidsen fezelde: «Tambo... een leeuw!»

Signor Barelli

OP NUSA-PENIDA

Er is een storm opgestoken en Barelli en Moreau worden door de kapitein van de « Haai » overboord gegooid. Barelli kon een touw vastgrijpen...

Tekst en tekeningen

van Bob DE MOOR



Donders, je zou hier nog verdrinken!



Als ik het voorwerp, dat aan het touw gehecht is, maar kon bereiken!



Hoera! Ginder drijft iets. Nog een kleine kracht-inspanning en ik heb het ding bereikt.



Hé!... blub... Het voorwerp beweegt!... Blub! Het grijpt me vast!... Help!



Moreau!... Jij was het, die het andere einde van het touw beet had!

Barelli!... Wat een toeval. Ik greep de ze koord vast toen ik overboord viel. Ik voelde dat er iets aanhing en palmde haar in.



Hou het touw stevig vast, dan blijven we bijeen.



...Dit is het einde Moreau! Ik ben totaal uitgeput!

Ik ook, oude jongen. Tot weerziens voor het portiershuis van Sint-Pieter!



?!



???... Lijgen we al op de zeebodem?



Hou op met spartelen, Moreau. Een golf smakte ons op het dek van een schip!

Wel, nu dat je het zegt!... Het lijkt wel een inlandse visserssloep!



Laat ons gaan kijken of er niemand in het roef is.



Ik zie geen steek!

Hela, schipper, waar zit je?



GRRR-OEAUW!!!

AAAAIE !!

Wat gebeurt er, Barelli?...

(Wordt voortgezet.)



SPOORWEG-PIRATEN

De speciale trein, die de kroonjuwelen van Ravonië van Londen naar Liverpool zal brengen, wordt door een bende gangsters in een hinderlaag geleid...

De machinist vertraagt de vaart zo vlug hij kan. De trein stopt en de bandieten omringen hem reeds langs alle kanten...



Indien je leven je nog een rooie duit waard is, wees dan kalm. Wij zijn talrijk en heel goed bewapend!



'k Heb reeds een groep arbeiders gezonden, chef, ze zullen zorgen dat er van « ons werk » geen spoor blijft!

Prachtig! De eerste kraan hijst de locomotief omhoog en de tweede de gepantserde wagon. Zo gauw we in de steengroeve zijn, zullen we deze laatste wel open krijgen...

De machtige hijskraan tilt de locomotief op...



Ga reeds voorop, jongens, wij volgen...

Het zonderling konvooi rijdt door eenzame velden.



Intussen aan de wissel...

Niemand zal er achter komen dat hier een tweede spoor gelegd werd. De ontvoering van de kroonjuwelen van Ravonië zal de geheimzinnigste spoorwegoverval zijn van alle tijden.



De volgende morgen wordt Sexton Blake dringend naar de kantoren van de Engelse spoorwegmaatschappij geroepen...



... dat is de hele geschiedenis, Blake. Op een afstand van 5 mijl, tussen twee seinhuisjes, schijnt de trein werkelijk in rook te zijn opgegaan! Blake, jij bent de enige man die dit geheim kan oplossen!

Begrepen, mijnheer Brown, maar het schijnt ingewikkeld. Ik zal dadelijk naar de plaats gaan waar de trein verdwenen is...



Waarom niet meer watervliegtuigen?

Sedert de mens op de wereld is, tracht hij meester te worden over de natuurelementen. Het is waarschijnlijk dat hij eerst het water overwon door te leren zwemmen en schepen te bouwen. Als we zeggen schepen, bedoelen we niet dat de eerste mensen dit konden. Ze zagen een boomstam op het water drijven en gingen er op zitten. Alles begint heel eenvoudig. Ook de droom te vliegen zoals een vogel stamt uit de nacht der tijden, maar er waren duizenden en duizenden jaren nodig om deze droom te verwerkelijken.

WE weten dat de Griekse held Icarus vleugels had gemaakt. Hij sprong van een rots en vloog in de lucht. Steeds hoger en hoger ging het tot hij te dicht bij de zon kwam. De lijm, waarmee de vleugels aangeengekleefd waren, smolt en Icarus stortte in zee. Er zijn de Sprookjes van Duizend-en-één-Nacht waarin een tovenaer voorkomt die een paard maakt met vleugels. Met dit paard kan men de lucht in stijgen en er staan zelfs knopjes op om hoger of lager te vliegen, links en rechts te zwenken. Er was de geniale Leonardo da Vinci die vliegende machines tekende. Hijzelf is er nooit mee opgestegen, dat ware trouwens onmogelijk geweest, maar da Vinci voorzag dat de mens eens het luchtruim zou beheersen en, zo mijmerde hij, die vliegende tuigen zullen sneeuw laten vallen om onze hete, benauwende straten af te koelen... Leonardo da Vinci vermoedde niet dat de mens met z'n vliegtuigen heel wat anders heeft gebracht dan witte, verfrissende sneeuw!

Toen de mens de boot en het vliegtuig gebouwd had,



GRUMMAN MALLARD (U.S.A.) - Twee motoren Pratt and Whitney van 600 PK.
Spanwijdte 20,32 meter; lengte 14,75 meter; totaal gewicht: 5.443 kg.

beproefde hij een toestel te maken dat kon varen en vliegen meteen. Verschillende watervliegtuigen zagen het levenslicht, maar ze konden zich moeilijk handhaven. Er werden ook reeds meer vliegende-auto's geconstrueerd, maar ze raakten vlug in de vergeethoek.

Waarom eigenlijk? Een watervliegtuig biedt grote voordelen! Overal waar water is kan het landen, loopt nooit gevaar als een steen naar beneden te zinken, speciale startbanen, enz., zijn totaal overbodig. En toch blijft het watervliegtuig de verstoteling van de grote familie. De Amerikanen hebben thans echter het probleem der amphibie-vliegtuigen weer opgenomen



Zo tovert men de wielen van de GRUMMAN weg!

en men mag aannemen dat er in de toekomst iets uit groeien zal. De enige hinderpaal is, naar verluidt, de hoge kostprijs. Wij geloven dat dit overdreven is.

BUNYARD, een New-Yorkse firma bouwde de «Sportsman» een klein toerisme-vliegtuig dat een groot suk-

ses kent. De spanwijdte van het toestel bedraagt 10,50 meter en het weegt met lading en al 1.500 kg. Het kan een snelheid van 190 km. per uur bereiken



BUNYARD SPORTSMAN (U.S.A.) - Een Franklin-motor van 185 PK.
Max. snelheid: 235 km. per uur.

en heeft een groot vliegbereik. Drie personen kunnen er gemakkelijk in plaats nemen.

Toen de Amerikaanse ingenieurs de «Grumman Mallard» construeerden, hebben ze blijkbaar alléén aan luxe gedacht! Het is uitgerust met al de laatste technische snuffjes. Er is verwarming, een afkoelings-systeem, de hut is geluiddicht afgesloten, er is een radio, fijne clubzetels, opplooi-bare tafeltjes, divans, luxueuse toilet-kamertjes, enz., allemaal uit de fijnste materialen.

De «Mallard» doet denken aan een eerste klas transatlantiek. Het toestel kan een tiental reizigers mee nemen over een afstand van meer dan 1.000 kilometers tegen een snelheid van ruim 300 km. per uur. De «Mallard» kost een stordige 90.000 dollar, een peulschilletje dus!

Bemerkenswaard aan de «Gruman» is de wijze waarop de wielen weggemoffeld worden. Ze glijden in de romp zonder dat het nochtans mogelijk is dat er een druppel water het toestel binnen komt.

Dit is te danken aan een dubbel, hermetisch gesloten beschot.

We moeten ook eens kijken naar de schroef. Zoals bij alle amphibie-vliegtuigen staat ze heel hoog opdat ze niet met het water zouden in aanraking komen.

Op een vliegveld zien deze toestellen er uit als eenden, een beetje log. Maar voelen ook de eenden zich niet even goed thuis in de lucht als in het water?



MONSIEUR VINCENT

Vincent werd huisonderwijzer bij de familie de Gondi. Op zekere dag hoort hij z'n meester twisten met een andere heer. de Gondi en zijn tegenstrever zullen duelleren...

TEKST EN TEKENINGEN

VAN RAYMOND REDING

Vincent liet de woedende de Gondi voorbijgaan, stelde zijn leerlingen gerust en ging toen naar de kapel waar hij de mis moest opdragen. M. de Gondi was reeds aan de ingang van de kapel...



De bevelhebber was een vroom man en die dag had hij het gebed nodig, meer om tot bedaren te komen, dan om zijn geloof te belijden. Na de mis wierp Vincent zich voor de voeten van de edelman...

Heer, u en uw kinderen verkeren in groot gevaar...



U koestert het inzicht deze avond te duelleren. Wees er van overtuigd, dat, indien u dit plan ten uitvoer brengt, de gerechtigheid van God niet alleen u maar ook uw kinderen zal straffen...



Niemand weet hoe deze erezaak juist geregeld werd, maar zeker is dat M. de Gondi afzag van zijn plan. Het moet zijn dat Vincent veel overtuigingskracht bezat en men geloofde wat hij zei, want een edelman er toe brengen geen wraak te nemen, was beslist een krachttoer. Madame de Gondi kwam de jonge priester opzoeken...



Zou je je niet willen bekommeren om de vele armen die op onze gronden wonen? Ik geloof dat je er veel goed zou kunnen doen. De kinderen zullen het wel met een beetje minder les stellen!

God zal u lonen voor deze woorden, Madame.



Vincent toog met geestdrift aan het werk. Hij predikte weer en zijn woorden wekten wonderen. Hij moest de hulp inroepen van andere priesters om biecht te horen en de Sacramenten uit te reiken. Dit was de eerste stap voor het grote werk, dat weldra heel het Franse grondgebied zou bestrijken en waar vele priesters zouden aan werken. Het waren de « missies »...



Vincent heeft echter nog geen vast plan. Hij herneemt zijn taak als huisleraar met tegenzin. Op zekere dag hoort hij dat een arm dorp dringend een priester nodig heeft. Heel stil verlaat hij het rijke huis van de Gondi...



Het is ellendig gesteld in het dorp. De kerk is heel gebleven, maar de bevolking is zeer arm en wordt bovendien uitgezogen door enkele rijken, die absoluut niet weten wat christelijke barmhartigheid is...



Nergens vindt Vincent onderkomen. Eindelijk klopt hij aan de deur van het laatste huis...

Een pastoor? Haha, dat is een grap!



Verklaar je nader, vriend! Is mijn gezicht dan zo afstotelijk dat...

Maak dat je hier wegkomt, zwartrok!... Zwendelaar met zielen en wat weet ik meer!



Verduiveld, Bertrand, wat betekent dat?



(Wordt voortgezet.)



Hallo, de Bons!

Beste Vrienden,

De KUIFJE's BON oogst werkelijk in heel het land een triomfantelijk onthaal. Iedere dag ontvangen we honderden brieven en pakjes met bons. Het grootste deel van onze correspondenten heeft deze rubriek aandachtig gevolgd en rekeningen gehouden met de kleine wenken welke wij hier gaven. Ik feliciteer dan ook deze die het juiste aantal punten opsturen, hun adres volledig en duidelijk schrijven en hun zendingen behoorlijk frankeren.

Jammer genoeg zijn er nog altijd vrienden die vergeten het geschenk, dat ze wensen, aan te duiden en zijn dan hoogst verbaasd, indien ze bv. een wimpel ontvangen in plaats van de zo zeer gewenste prentjes. Een beetje meer orde, vrienden, en meer oplettenheid wanneer jullie een rubriek lezen of ons schrijven! Indien je het verkeerde geschenk ontvangt, stuur ons dan een briefje en vergeet niet ons referentienummer te vermelden.

**WAT 'N FIJN KUIFJE!
JAMMER ZONDER BON VAN KUIFJE!**



HIER DE LIJST VAN DE GESCHENKEN

1. Vijf reeksen van 40 vignetten « Reinaert de Vos », per reeks (1) ... 50 punten
2. Afdrukplaatjes KUIFJE met de reproductie in kleuren van de voornaamste figuren van Hergé, boekje « A », 15 figuren (2) ... 50 punten
3. Afdrukplaatjes KUIFJE, idem boekje « B », 22 figuren ... 60 punten
4. Twee reeksen van vijf kleurprentkaarten, getekend door Hergé, per reeks ... 70 punten
5. Omslag speciaal schrijfpapier van KUIFJE, geïllustreerd door Hergé, verschillende onderwerpen ... 80 punten
6. Mooie KUIFJE's wimpel voor fiets, auto, ped of auto, in drie kleuren ... 100 punten
7. Portefeuille KUIFJE (in cuiroléine), met als versiering KUIFJE en BOBBIE ... 200 punten
8. KUIFJE's puzzle in hout, getekend door Hergé ... 350 punten
9. KUIFJE's puzzle (groot model), in hout, getekend door Hergé ... 500 punten
10. Blokjesspel KUIFJE van Hergé ... 500 punten

(1) De eerste reeks bevat de vignetten van 1 tot 40, de tweede reeks van 41 tot 80, enz. Duidelijk vermelden welke reeks je wenst.

(2) Verkrijgbaar : De Schat van Scharlaken Rackam, Kuifje in Amerika, De Zwarte Rotsen, De Krab met de Gulden Scharen. Vermelden : boekje « A », boekje « B » en de titel.

In dit nummer staat een bon ter waarde van EEN PUNT, voeg hem bij de collectie!

In afwachting dat de KUIFJE's BONs op al de verpakkingen van TOSELLI gedrukt zijn, heeft iedere blauwe TOSELLI-vignet, van het bijgaand model, de waarde van een 1/2 punt.



Weldra de prachtige
KUIFJE's CHROMO's!

De avonturen van Kwik en Flipke

DOE EEN WENS!



WAT BLIJFT ER NOG VAN DE SPAANSE ARMADA ?

DE onoverwinnelijke Spaanse Armada werd door de Hollanders en de Engelsen gekelderd. Met de vloot zonken schatten en reeds van 1661 worden nu en dan pogingen gewaagd om die fabelachtige rijkdommen boven te halen. Niet lang geleden zijn er weer twaalf modern uitgeruste duikers in de baai van Tobermory, nabij het eiland Mull (Schotland), afgedaald in de hoop een deel van de schat te kunnen bovenhalen. Slechts de schede van een dagge kregen ze te pakken. Al wat men totnogtoe kon ophalen beperkt zich tot : een kanon, enkele sabels, pistolen, een gouden ring, een gouden handblaker en de schede van een dagge. In zekere zin is de Armada dus toch onoverwinnelijk !



HEEFT ATLANTIS TOCH BESTAAN ?

VOLGENS een oude Egyptische sage lag in het verre Westen, achter de zuilen van Hercules (Gibraltar) een land, dat goed bestuurd werd en waar welvaart heerste. Het werd echter door de oceaan verzwolgen. Berust deze sage al dan niet op de werkelijkheid ? Neen, zeggen sommigen geleerden en bewijzen ook dat dit land niet bestaan heeft. Ja, zeggen de anderen en bewijzen dit ook. Hier volgt dan een uittreksel uit de theorie van een « ja-geleerde » René Malaise : « De zogenaamde Middenatlantische rug heeft zich van IJsland tot de Zuidpool uitgestrekt en de Azoren, Sint-Paul en Sint-Helena zijn plekken waar hij nog boven de zeespiegel en dat was Atlantis. De rug belette de warme golfstroom Europa te bereiken en daarmee is dan de Middeneuropese ijs tijd verklaard. Atlantis ging ten onder, toen het smeltwater van het Noordpoolgebied de rug tussen Groenland en Schotland doorbrak. »



TOERISME IN NEDERLAND

IN het jaar 1950 bezochten 400.000 toeristen Nederland. Hierbij komen dan nog de dagbezoekers; dus toeristen die slechts één dag in Holland verblijven. Het zijn hoofdzakelijk Belgen en hun aantal bedroeg 4.500.000 ! Door buitenlandse toeristen werden in Nederland ruim 58 miljoen gulden aan deviezen achtergelaten. Het aantal Amerikaanse toeristen steeg van 35.000 tot 40.000 en het dollarbedrag dat zij in Nederland uitgaven steeg van 2.700.000 dollar tot 4.500.000.

UIT DE VIER WINDSTREKEN

EEN GEWICHTIG BURGER

IN Menen woont er een man die 153 kg. weegt, zo lazzen de inwoners van Vlezebeek, een Brabants dorp, het in de kranten.

— Nog al de moeite, zelden ze, onze Leon die weegt er 171 !

Het is werkelijk om je oren niet te geloven, maar het is waar ! Leon Descamps weegt 171 kg., is acht en zestig en gezond als een blikje. Zes jaar geleden speelde hij nog voetbal. Geloven jullie niet ? Wij ook niet, maar Leon toonde een foto waarop hij in sportpak staat. Jullie hebben geraden Léon staat in de goal, de aangewezen plaats voor hem trouwens, en de tegenpartij had veel moeite om een balletje binnen te loodsen, want die formidabele keper vulde heel de goal ! Leon Descamps heeft slechts minachting voor vermageringskuren en heeft nooit een biefstuk of een pint gueuze-lambiek laten staan omdat hij te dik werd. Het dik worden zit bij hem wellicht in de familie, want zijn grootvader woog 125 kg., zijn vader 118 kg en zijn moeder 90 kg.



WAT DOE JE MET 1 MILLIOEN ?



EEN Spanjaard, een Amerikaan en een Schot bespraken met elkaar wat ze zouden doen, indien ze op zekere morgen zouden wakker worden met een miljoen aan hun voeten !

De Spanjaard zou een schitterende arena laten bouwen, waarin de prachtige stierengevechten van heel Spanje zouden te zien zijn. De Amerikaan verklaarde, dat hij een reis rond de wereld zou maken. En ik, zei de Schot, ik zou mij nog eens te slapen leggen en zien of er geen millioentje bijkwam.

INTEREST

WANNEER men in het jaar één, één penning (pfenning) zou uitgezet hebben tegen een normale rente, dan zou dit, vermeerderd met de interest, thans een aardig kapitaaltje zijn ! Men zou nl. een crediet van een sextiljoen hebben, dat is een getal met zes en dertig nullen. Al het geld en goud op aarde zou niet toereikend zijn om dit bedrag uit te betalen !

REUZEN EN DWERGEN

DE grootste mens ter wereld was de Perzjer Sla Khad; hij mat maar eventjes 3,27 meter ! De kleinste mens is een Egyptische vrouw Hilang Aegypte, die op zestigjarige leeftijd nauwelijks 38 cm. hoog was !

ROSINA BABBZONI

is een wees en woont nabij Piemont. Ze vulde een voetbalpronostiek in en zette er 50 lire op. Al haar pronostieken vielen uit en er werd haar 85 miljoen 170.985 lire uitbetaald of 6 miljoen 813.680 B. frs. ! Sedert vijf jaar werd er in Italië niet meer zoveel geld gewonnen met een voetbalpronostiek. Signorina Rosina wenste geen commentaar uit te brengen op haar prijs, maar de gehele stad vierde het goede nieuws een ganse nacht.

BETER DAN FLUORESCENT LICHT

IN de meeste grote magazijnen, fabrieken en zelfs scholen gebruikt men het fluorescent licht. In Amerika heeft men thans weer iets nieuws gevonden, dat, naar men zegt, nog beter is en « phosphors » (phosphor) wordt geheten. Dit licht kan zowel aangebracht worden op een minuscule stukje glas als op zolderingen van vele vierkante meters, men kan de muren lichtend maken en ook licht maken dat geen schaduwen afwerpt. Het zou zunniger zijn dan gewoon elektrisch licht en fluorescent buizen.



Frins Ingolf van Denemarken, elf jaar oud, nam deel aan een fel betwiste wedstrijd voor zeepkisten. We zien hem hier (de zeepkist met de kroon), terwijl hij de hand druk van Hans van Gisseling, die de wedstrijd won en de Prins versloeg !



TEKST EN TEKENINGEN DOOR EDGARD-P. JACOBS

Mortimer keert terug van zijn bezoek aan cheik Abdel Razek. Haast onbewust wandelt hij naar de mastaba van Dr. Grossgrabenstein en ziet twee gedaanten in het graf dalen. Hij volgt hen...

Aan het andere uiteinde van de nauwe gang stond Mortimer in een klein vertrek dat gedeeltelijk in puin lag



Hier zit ik in het slop!

Doch, waar zijn die twee dan verduiveld verdwenen? Zou ik voorbij een kamer gaan zijn zonder het te merken? Niet onmogelijk bij zulk flauw vlammetje!... Terug...



Mortimer doorzoekt de mastaba tot in de hoeken, doch tevergeefs. Hij besluit terug naar boven te gaan...



Daar is noch kop noch staart aan te krijgen!

Heb ik daarstraks dan gedroomd? Onmogelijk! Ik verberg me hier en wacht tot ze terugkomen...



Mortimer zet zich neer en wacht. Langzaam kruipen de uren voorbij en alles blijft stil. Hij wordt moe en denkt er aan naar huis te gaan...



...als er twee schaduwen uit de put stijgen...



ze stappen over de loopplank
Gevaarlijk werk, chef!



Het is bijna gedaan!

Mortimer herkent de stemmen onmiddellijk...



Olrík... en Sharkey...
Dat is kras!

Op hetzelfde ogenblik rolt er, niet ver vandaar, een steen met groot gedruis naar beneden...



...en doet de drie gestalten opschrikken...



Verduiveld, wat is dat?



Doet er niet toe... vluchten!

En de twee schurken nemen de benen...



Na enkele passen struikelt hij over een man, die daar neerhurkt en...



...vliegt hals over kop de grond op



Mortimer springt overeind en zet de achtervolging in...



Hij ruikt en spartelt om overeind te geraken en plotseling valt een lichtstraal op het gezicht van de andere...



Jij ???

(Wordt voortgezet.)